

Lieve kinderen en ouders,

In deze tas vind je allerlei leuke opdrachten en spelletjes om het lezen extra fijn te maken.

Niets moet, alles mag. Snuffel er een keertje in rond en probeer enkele dingetjes uit. Je mag helemaal zelf kiezen wat je wil doen en wat niet (op de opdrachtenkaarten staan allerlei leuke dingen die je kunt uitproberen).

Belangrijk is dat je plezier beleeft aan het lezen en dat je geniet ;)

Deze leestas krijg je voor een hele week mee naar huis. Donderdag moet je hem weer meebrengen naar school. Zo krijgt een ander kind ook de kans om te genieten van deze leestas.

Draag zorg voor het materiaal en zorg dat je alles in deze tas meebrengt naar de klas. Binnenin het 'leesschriftje' is een materialenlijst te vinden. Hier kun je zien wat er allemaal in de tas zit. In het schriftje mag je schrijven wat je deed en wat je het leukst vond, een foto mag er ook altijd bij!

Lees, geniet en beleef veel plezier aan de spelletjes en opdrachten.

Lieve groetjes,



Knuffellezen

Benodigdheden: een boek en een knuffel

Kijk samen met jouw knuffel in het boek, kun je zelf een verhaal bij de prenten bedenken?



Moppen lezen!

Benodigdheden: het moppenboek

Lees samen de moppen in het moppenboek, lachen maar!



Maak een boekenlegger!

Benodigdheden: papier, schaar, lijm

Maak een boekenlegger waarmee je fijn kunt lezen. Hiervoor kun je het voorbeeld van de monster boekenlegger gebruiken, maar je mag natuurlijk ook zelf iets verzinnen!



Bingo!

Benodigdheden: een potlood, pen of stift en de bingokaart

Op hoeveel plekken kun jij lezen? Gebruik de bingokaart in het schrift!



Kletspot

Benodigdheden: een boek en de kletspot

Lees samen met papa of mama het boek.

Praat samen over het boek, hierbij kun je de vragen uit de kletspot gebruiken. (Je mag natuurlijk ook een eigen boek kiezen om over te kletsen!)



Wat zit er in de tas?

- Boek
- Knuffel
- Moppenboek
- Leesbingo
- Kletspot
- Brief
- Opdrachtkaarten



Neem de tas donderdag weer mee naar school met alle spullen erin.



Het moppenboek



Cowboy bij de kapper

Een cowboy besluit naar de kapper te gaan, want zijn haar is veel te lang geworden. Als hij klaar is, loopt hij naar buiten. Wat denk je? Pony weg!

Zandkorrels

Er lopen twee zandkorrels in de woestijn.
Zegt de ene zandkorrel tegen de andere:
'Volgens mij worden we achtervolgd!'

Helemaal leeg

Twee leeuwen lopen door het centrum van Amsterdam. De ene leeuw kijkt eens goed rond en vraagt vervolgens: 'Zeg, waar zijn alle mensen eigenlijk gebleven?'

Schrik

Twee koeien staan samen in de wei. Plotseling roept de ene koe: 'Boe!' De andere koe kijkt haar aan en zegt kalm: 'Ik had je al gezien, hoor.'

Framboos

Hoe noem je een framboos met een goed humeur?

Antwoord: een framblij.

Wat vind je van het einde?

Zou je dit boek aanraden aan je beste vriend(in)?

Zou dit ook in het echt kunnen gebeuren? Wat wel/niet?

Met wie zou je bevriend willen zijn? En met wie niet? Wat vind je wel/niet leuk aan diegene?

Wat zou jij doen als je een van de personen uit het verhaal was?

Zou je zelf zo'n verhaal willen meemaken? Wat lijkt je wel/niet leuk om mee te maken?

Wat/wie vind je grappig/leuk?

Wat/wie vind je zielig?

Maakte
iemand/iets
je boos?

Maakte
iemand/iets
je bang?

Wat vind
je
spannend?

Wie zou je
willen
helpen?

Wat vind jij het
mooiste/grappig
ste stukje uit
het boek?

Wat/wie
vind je niet
leuk?

Heb je al eens
een boek
gelezen wat
hierop lijkt?

Zou je het
verhaal nog
eens willen
horen/lezen?

Mijn week met de leestas

mijn naam:

met deze personen heb ik gelezen:

- mama
- papa
- broer of zus
- andere:



deze opdrachten uit de leestas heb ik gedaan:

- boekenlegger maken
- kletsplot
- knuffellezen
- leesbingo
- moppen lezen uit het moppenboek



dit vond ik het leukst:

.....

.....

.....

Leesbingo

<p>in bed</p> 	<p>onder de tafel</p> 	<p>op de bank</p> 	<p>met iemand samen</p> 
<p>in de badkamer</p> 	<p>op een andere manier...</p> <p>?</p>	<p>in de keuken</p> 	<p>ondersteboven</p> 
<p>liggend</p> 	<p>staand</p> 	<p>zittend</p> 	<p>op mijn kamer</p> 
<p>heel hard</p> 	<p>fluisterend</p> 	<p>in pyjama</p> 	<p>op de wc</p> 

Monster boekenlegger

Een leuke simpele boekenlegger in de vorm van een monstergezicht! Makkelijk om te onthouden waar je bent met lezen maar ook leuk om cadeau te geven.

Stap 1:



Kies een kleur A4-papier en zorg ervoor dat je er een vierkant van maakt.
Vouw in dat vierkant 4 hokjes en knip dan 1 hokje weg.

Stap 2:



Kleef de 2 bovenste vierkanten naar beneden en kleef ze aan elkaar vast.

Stap 3:



Zorg ervoor dat de driehoek boven ligt en maak er een monstertje van! (Denk aan: tanden onderaan de driehoek (van karton) vastmaken, ogen op de driehoek, enz.) Maak er iets moois van.

Hoe eng is die van jou geworden?